

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN

VALLEKILDEVEJ 54

TLF.NR.: 59656705/51200794

VELKOMMEN I MIT HJEM.



Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013

har jeg taget en uddannelse som motorikvejleder. Og i 2014 har jeg taget uddannelsen som musik dagplejer. Jeg har arbejdet som dagplejer siden 1996.

Min mand hedder Lars og mine børn hedder Lisbeth og Morten. (Lisbeth er født i 1990 og Morten er født i 1993)

Vi har en hund der hedder Paw, han er født i 2013 og er en sort labrador. Han opholder sig i fyrrummet, mens der er børn i dagplejen.



I vores hjem er rygning ikke tilladt indendørs.

Vi bruger døren ved udestuen som indgangsdør (baggangen), da det er her der er bedst plads til at få sko og tøj af og på.

Jeg forventer at I tager jeres fodtøj af nede ved måtten, når I afleverer og henter jeres barn. Da børnene også leger i gangen.

I baggangen er der et stort skab hvor hvert barn har en hylde til skiftetøj, bleer, eget legetøj mm.

Lågerne på skabet bruges som opslagstavle til diverse informationer og beskeder såsom:

- Diverse arrangementer.
- Månedens overordnede planlægning.
- Hvornår jeg har fri/ferie/kursus.
- Om I har brug for gæsteplads til ovenstående
- Andre fælles beskeder.

Hvis der er sedler til jer, ligger de på jeres barns hylde.

Den daglige information får i direkte fra mig. Er i tvivl om noget, så spørg endelig.

Er der noget I er utilfredse med omkring mit arbejde, så kom og sig det til mig, ting skal ikke vokse sig store (jeg kan også lære) eller jeg kan fortælle hvorfor jeg gør som jeg gør.

HVAD JEG LÆGGER VÆGT PÅ/HVAD JEG SYNES ER VIGTIGT I DAGLIGDAGEN.

- Lære at respektere hinanden - sociale relationer.
- At tage udgangspunkt i den enkelte og gruppen.
- Jeg er meget glad for sang, musik, rim og remser.
- At børnene har en god kontakt til min familie og omvendt.
- Fri leg. /Hvor børnene får lov at eksperimentere og udforske sig selv og omgivelserne.
- Kreativitet - tegne, bage, male mm.
- At være ude i al slags vejr.
- At arbejde med de 3 primærsanser : labyrintsansen, taktilsansen og kinæstetiske sans
- At vi får bevæget os, mærket vores egne begrænsninger og udvikle os derfra.
- At vi har det rart sammen.
- At få lov at blive stor og selvhjulpen.

DAGLIGDAGEN HOS MIG.

Inden 7.30 er der morgenmad til de børn der har behov for dette (det kan f.eks. være havregrød, havregryn med mælk, øllebrød, eller rugbrød).

Ca. kl. 9 spiser vi formiddagsmad (frugt og lidt brød) og drikker vand til. Når vi er færdige med at spise synger vi gerne et par sange.

Efter formiddagsmaden leger vi ude i haven eller indenfor. Vi leger i hele underetagen – dog undtaget trappeopgang og fyrrum. Udendørs er haven afspærret med hegn hele vejen rundt, så



der er meget plads at tumle sig på. De eneste steder vi ikke leger, er i bedene, hundegården og fra hundegården og ud mod Vallekildevej. Nogen dage går vi en tur f.eks. ned for at handle, se toget eller på besøg hos en anden dagplejer, alt efter hvad vi har lyst til.

Vi spiser frokost et sted mellem 11.00 og 12.30 når vi er sultne. Børnene er i en vis udstrækning med til at vælge hvad de skal have på maden. Vi får mælk eller vand til maden. Alle bliver siddende ved bordet til vi er færdige med at spise. Jeg synes det er vigtigt at gøre spisningen til noget hyggeligt og rart, derfor har vi også tit stearinlys eller blomster på bordet.

Derefter er det som regel puttetid. Børnene sover på terrassen, i haven eller i udestuen alt efter vejret. Jeg mener at børn har godt af at sove ude i den friske luft. Og at de får lov til at sove til de vågner af sig selv. Men når/hvis barnet er blevet for stort til at sove i barnevogn har jeg madrasser så barnet kan sove inde.



Vi spiser eftermiddagsmad når de fleste er stået op – gerne et sted mellem 15.00 og 16.00. Alt efter årstiden spiser vi ude eller inde.

GIV VENLIGST BESKED OM:

- Hvornår jeres barn kommer, om det er kl.7.00 eller kl. 11.00 er i orden for mig, bare jeg ved det og kan planlægge derefter.
- Hvornår jeres barn holder fri/ferie.
- Hvis jeres barn er sygt – helst inden det skulle være kommet, dog senest kl. 9.00.
- Når jeres barn atter er rask, vil jeg gerne vide det. Gerne dagen før.
- Hvem der aflevere/henter hvis det er en anden end normalt.
- Hvis I bliver forsinkede.
- Hvis der ændres i hvor jeg kan få fat i jer, f.eks. arbejdsplads, adresse tlf.nr. mm.
- Hvis der sker noget i jeres familie (skilsmisse, sygdom, dødsfald mm.) (barnet reagere ofte på ting forældre oplever).

DETTE SKAL I MEDBRINGE HOS MIG.

- Modermælkserstatning, speciel mad eller købegrød hvis jeres barn skal have det.
- Bleer.
- Solcreme.
- Engangsvaskeklude – alle familier tager med samtidigt. Og de bliver brugt i fællesskab (nogle perioder bruger man mange andre lidt).
- Ekstra tøj – i tilfælde af ”uheld”, regntøj og overtrækstøj efter årstiden.
- Fodtøj efter årstiden til inde og udendørs brug.
- Evt. barnevogn. Hvis I ønsker at barnet sover i sin egen vogn eller at I bruger den som transportmiddel.

TURE UD AF HUSET:

- Vi er i legestue 1 gang om ugen.
- En gang om ugen har alle dagplejere mulighed for at samles i hallen. Her er der gode muligheder for motorisk leg. (hvis vejret er godt prioritere jeg tit udeleg hjemme i haven)
- Jeg besøger børnehaverne
- Vi besøger andre dagplejere.
- En til to gange om året ser vi teater.



HVEM KOMMER HER I HUSET:

- Dagplejepædagogerne kommer.
- Andre dagplejere og deres børn.
- Før kom tandplejen hjemme hos os nu kommer de i legestuen



MINE TRADITIONER:



Fødselsdage kan vi holde på flere måder – vi kan være inviteret hjem til dig eller vi kan holde den her i dagplejen hvor i som forældre medbringer noget efter aftale. Når vi holder fødselsdagen her invitere vi gerne en anden dagplejer og hendes børn til at komme og være med til at fejre dig sammen med os. Vi har tradition for at børnene giver hinanden en lille gave, så de lære at glæde

andre (give og modtage). (Dog kun din egen dagplejegruppe).

Til jul laver vi hemligheder og hygger med alt det der hører december måned til. Jeg invitere forældre og søskende til julehygge med gløgg og æbleskiver en eftermiddag inden jul, det plejer at være meget hyggeligt.



Når det er fastelavn slår vi katten af "posen" i legestuen. Vi hygger med hjemmebagt kage og saftevand. Det er frivilligt om barnet er klædt ud.

Til påske laver vi påsketing det kan f.eks. være at male og trille påskeæg, så karse, evt. skrive gækkebreve, eller spise påskefrokost.

I legestuen har vi holdt bedsteforældredag, det er også hyggeligt.

JTI TYPE:

Som type er jeg ISTJ: Det står bl.a. for at jeg er seriøs, stille, får succes ved koncentration og omhu. Praktisk, ordensmenneske, saglig, logisk realistisk og pålidelig. Sørger for at alt er velorganiseret. Tager ansvar. Sætter selv deres mål og arbejder hen imod dem, selvom der er protester og forstyrrelser.

Mit hjem er altid åbent for besøg, ring gerne i forvejen, da vi kan være på tur eller havde andet planlagt. Glæder mig til at høre fra dig/jer.

*Giv børnene ret
til at lege og lære
at drømme og forme,
leve og være.*

*Kun der hvor børn
kan føle sig trygge,
gror det, de gamle
kaldte for lykke.*

Carl Scharnborg